

J.B.O.

JAMES **zensiert!** CHESTER

OPGEPAST! VERSLAVEND!

Lol-metals, humorparels, professionele komedianten, flauwekul-verkopende-rockers, dol kwartet, cultuur muzikanten, of als metal-gnuivende monsters worden ze liefdevol door de pers genoemd. Maar wat steekt echt achter J.B.O.? Definitie onmogelijk! Iets is echter duidelijk: deze enige ware verdedigers van onzin, maken een combinatie van humor en heavy-metal mogelijk. Want wie plezier heeft, heeft de macht.

In 1989 bij het Newcomerfestival in Erlangen (Duitsland) begon de weergaloze roze succesgeschiedenis van de vier hedonisten. Een kortlopend grap-project, ontstaan op de bar, zou het zijn. In plaats daarvan kregen Vito, Hannes, Holmer en Schmitti een platencontract in hun schoot geworpen. Hun volgende, baanbrekende CD's werden stuk voor stuk in de bovenste chartposities gekatapulteerd en hun fantastische live concerten werden ware triomftochten. De wisseling van de bezetting in 2000 - Holmer en Schmitti werden waardig vervangen door Wolfram en Ralph - deed geen afbreuk aan het succes, zelfs het buitenland is ondertussen niet meer veilig voor J.B.O. Grote open-air festivals in heel Europa, optredens in Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Nederland en Slowenie evenals fanpost uit Frankrijk, Indie, Japan en Azië pleiten voor zichzelf. Rock'n Roll is hun religie!

Live of op CD: party, plezier en onzin in de overtreffende trap is altijd gegarandeerd!